

Verhuisbrouwerij

WWW.VERHUISBROUWERIJ.BE

De Gryspeerstraat 48, 2100 Deurne,
info@verhuisbrouwerij.be

MISSCHIE N BENT U ZE AL TEGENGEKOMEN OP EEN OF ANDERE MANIFESTATIE: DE MANNEN VAN DE VERHUISBROUWERIJ. DEZE GROEP ENTHOUSIASTE AMATEURBROUWERS TREKT ER ÉÉN KEER PER MAAND OP UIT OM DE BIERCULTUUR VAN ONS LAND TE VERSPREIDEN.

Maandelijks de boer op voor demonstraties

Sinds eind vorig jaar doen ze dat met een opvallende, moderne biertrailer. Als waardige opvolger voor hun oude caravannetje dat hun uithangbord was geworden.

“In het begin laadden we al het materiaal zelfs in onze eigen auto’s en hadden we al gauw drie tot vier auto’s nodig. Het kostte niet alleen veel tijd, maar het gebeurde zelden dat we alles van de eerste keer bij hadden”, lacht voorzitter Steven Renders.

In 1998 gaf hij, er zich toen nog niet

van bewust, de aanzet. In 't Pakhuis in Antwerpen zag hij een affiche voor een cursus bierbrouwen voor amateurs en wist andere vaste toegangers Raf Benoy, Steven Wyns, Tommy Thys en Tom Robbroeckx warm te maken. Ze kregen het brouwvirus zodanig te pakken dat ze er ook iets blijvend wilden mee gaan doen. Ook Jan Duym kwam erbij. “We bouwden drie lege biervaten om tot brouwketels en begonnen eraan. Maar plaatsruimte was niet altijd een evidentie. Soms waren we genoodzaakt

ons hele hebben en houden van de ene zijn garage naar de andere zijn tuin te verhuizen. Bovendien kregen we al gauw de vraag van familie en vrienden om ook eens bij hen thuis te komen brouwen en dat leek ons wel een leuk idee. Zo is eigenlijk het hele idee van de verhuisbrouwerij toevallig ontstaan. We maakten van de nood een deugd. Onze doelstelling werd en is nog steeds: we brengen de brouwcultuur naar de mensen in plaats van dat ze naar een brouwerij moeten gaan. Ook naar diegenen die er nooit aan zouden denken om een brouwerij te bezoeken”, vat Steven Renders het ontstaan samen.

EXPERIMENTEREN

De Verhuisbrouwerij kan de brouwsels die zij tijdens de demonstraties maakt, niet verkopen. Deze brouwsels zijn eigen experimenten die vrijgesteld zijn van accijnzen. Bovendien brouwt de Verhuisbrouwerij iedere maand op een andere plaats waardoor de omstandigheden en het brouwwater te flexibele parameters zijn. Bieren op deze manier

gebrouwen zouden geen constante kwaliteit opleveren.

“Maar dankzij het verhuisbrouwen kunnen we naar hartenlust experimenteren. Als we een leuk bierrecept op punt hebben gesteld, nemen we dat mee naar een grotere brouwerij die dat in grote hoeveelheden voor ons kan brouwen. Als eerste hadden we de Trisser, een blonde Tripel van 7,7%. Daarna kwam Lustem (7%), bij ons weten het enige donkere tarwebier in België en voorbij winter hebben we als derde Wintersnood, een hazelnotenbier van 6,4%, in productie genomen”, somt de voorzitter op. Deze brouwsels mogen wel worden verkocht en dienen als steun om de brouwdemonstraties gratis te houden. Leuke uitsmijter: de Trisser wordt zelfs gedronken door ex-kannibalen in Papoea-Nieuw-Guinea dankzij het vtm-programma *Toast Kannibaal*. En in 2009 gaven de Verhuisbrouwers ook een demonstratie in *Tournée Générale* met Jean Blaute en Ray Cokes.



EEN REIS DOORHEEN DE TIJD

BIERWEETJE

Bier op zich is geen dikmaker. Zo zitten in een glas wijn vaak meer calorieën. Bier zorgt er wel voor dat u honger krijgt. En dan wordt er vaak naar vette snacks gegrepen die wel voor die snelle gewichtstoename zorgen.

- 1 1998-2003: Alles inladen in eigen auto's!
- 2 2003-2010: Een caravan wordt het uithangbord.
- 3 Sinds vorig jaar zorgt een nieuwe, opvallende trailer voor meer comfort.
- 4 Het team dat van de verhuisbrouwerij een succes maakt.

